

Kerknieuws 2019-04

Bij de diensten

Op Palmzondag, 14 april, zal om 9 uur ds. D. J. J. Thijs uit Den Haag in De Oostpoort voorgaan. In de dienst van 11 uur zullen vier gemeenteleden belijdenis afleggen van hun geloof. Thema van de dienst is: 'Houvast aan de belijdenis' en we overdenken Hebreeën 10: 23: 'Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw' Muziekgroep Blended verzorgt de muzikale begeleiding. In de stille week is er iedere avond een gezamenlijke vesper van Pauluskerk en Oostpoort. Op maandag en woensdag in de Oostpoort en op dinsdag en donderdag in de Pauluskerk. Voorgangers in de vespers zijn dhr. Dick van Dijk (dinsdag), mevr. Eva Bruggeman (woensdag) en ds. Kees van den Berg (donderdag). Zelf zal ik op maandagavond de vesper leiden. Het thema van de vespers is 'Man van Smarten' en we staan stil bij de kruiswoorden van Jezus, zijn woorden vanaf het kruis. Op Goede Vrijdag komen we om 19.30 uur samen in de dienst van Woord en Sacrament. Zoals we inmiddels gewend zijn vieren we het avondmaal in dubbele kringen. Thema voor de dienst is het zesde kruiswoord van Jezus: 'Het is volbracht' en de lezing is uit Johannes 19. Op Eerste Paasdag vieren we de opstanding van de Heer in de beide morgendiensten. Om 11 uur verleent muziekgroep Sonorous muzikale medewerking. Thema van de beide morgendiensten is: Eerst zien en dan geloven! In Johannes 19 beschrijft de evangelist in detail wat de leerlingen aantreffen in het lege graf. Ook al konden de leerlingen hun ogen niet geloven, toch wordt van één van hen gezegd: Hij zag het en geloofde (vers 8). Die conclusie kunnen we beschouwen als een uitnodiging aan ons om ook te zien en te geloven dat Jezus is opgestaan!

Op Tweede Paasdag is het jaarlijkse ontbijt op de markt, een wervend en wervelend evenement om met de hele stad Pasen te vieren. Op zondag 28 april gaat ds. N. de Jong uit Rotterdam voor in de beide morgendiensten. Muziekgroep ProDeo verzorgt de muzikale begeleiding om 11 uur. Op zondag 5 mei gaat ds. C. Fieren uit Rhenen voor in de beide morgendiensten. We zien uit naar de diensten en wensen elkaar Gods zegen. Jezus heeft gezegd: Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in het midden! Waar Hij spreekt, breekt het licht van Pasen door!

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
(Huub Oosterhuis)

Pastorale nieuwsbrief

Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar verboomj@kpnmail.nl

Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom

Meivakantie

Van 26 april tot en met 5 mei heeft ds. Verboom herfstvakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met mevr. Henriette Heuvelman – Beelaerts, Dunantsingel 25, 2806 JA: tel: 0182-548345, bij geen gehoor: 06-18138813, e-mail: hja.heuvelman@planet.nl.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw blokouderling. We bedanken Henriette alvast hartelijk voor haar inzet!

Activiteiten

Doopzitting

Op 6 mei is er doopzitting in De Oostpoort van 20.00 – 21.00 uur. Ouders die hun kind of kinderen willen laten dopen in de dienst van 11 uur op 12 mei zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens de doopzitting maken we onderling kennis, kijken we naar de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop en nemen we de dienst door. Welkom!

Bijbelkring

Op donderdag 18 april is er weer Bijbelkring om 10.00 uur in de Oostpoort. Vanwege de stille week maken een sprong in ons boekje 'Waarheid in liefde' en bespreken hoofdstuk 10: 'Jezus, door God verlaten'. Alle deelnemers van harte welkom! Ook is er altijd plaats voor nieuwe leden, dus als u overweegt om mee te gaan doen, kom gerust en geheel vrijblijvend een keer kijken!

Oppassers gezocht!

Voor het nieuwe rooster per 1 juli zijn we dringend op zoek naar mensen die willen oppassen tijdens de 9- of 11-uurs dienst. Ook mensen zonder (jonge) kinderen kunnen uiteraard reageren. Aanmelden kan bij: familiemuis@online.nl

Stiltewandelingen

Gezin, werk, druk(te), social media... er is veel om ons heen waar we aandacht aan willen geven. En er is ook nog God, Die we juist in de stilte willen ontmoeten. Daarom organiseren we sinds kort stiltewandelingen vanuit de Oostpoort. Neem voor meer informatie contact op met Natalie v Egmond en Yvonne ten Seldam (yvonne_tenseldam@hotmail.com / 0182-581491)

Vrijwilligers gezocht voor het Paasontbijt

Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) vindt de vierde editie van het Paasontbijt plaats op de Markt in Gouda. Het thema dit jaar is Rembrandt en zijn wereldberoemde schilderij van de 'terugkeer van de verloren zoon'. Om dit Paasontbijt te kunnen realiseren, zijn er nog veel vrijwilligers nodig. Help jij ook mee? Geef je op bij Irene Klein Haneveld (irene@samma.nl). Het ontbijt duurt van 7.30 - 13.00 (incl. op- en afbouwen).



De Grote Vragen



Door Stephan Meijers. Stephan is docent omgevingsrecht en studeert momenteel af op systematische theologie en ethiek.

Als het mooi weer is, loop ik graag op de Veluwe. Laatst stopte ik langs de weg om iemand te vragen of ik in de richting van mijn bestemming liep. Ik werd in een andere richting gewezen. Ik vervolgde mijn wandeling in de gewezen richting, immers zou ik anders niet de bestemming van mijn wandeling bereiken.

Wat geloof ik? Waarom ben ik hier? Hoe wil ik leven? Deze grote vragen spelen een rol in ons leven, zelfs als we ervoor kiezen ze onbeantwoord te laten. Het stellen van deze vragen, kan ons helpen een scherper beeld te krijgen van deze wereld en de rol van onszelf en onze keuzes daarin. Ze zijn samen te vatten in één grote vraag; “Geloof ik - dat ik en wat ik doe - ertoe doet?”

Christenen kunnen niet anders dan deze grote vraag door de lens van het geloof te bekijken. Het opzetten van deze ‘geloofsbril’ leidt tot nieuwe vragen zoals; “Wat is het doel van de schepping en de plaats van mensen en andere schepsels? Waarom koos God ervoor om in de persoon van Jezus deel te nemen aan de schepping? Wat betekenen verzoening en verlossing voor ons leven?”

Via overdenkingen in de zondagsbrief en het kerkblad hoop ik u een aanzet te bieden om even langs de weg van uw levenswandel stil te staan. De grote vragen stellen kan het begin zijn van een ontdekkingsreis in een nog grotendeels onontdekte geloofswereld. Sta mij toe uw reisgenoot te zijn.

Berichten volgend kerkblad

Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 01 mei 2019 sturen naar communicatie@oostpoort.net

Agenda

10 april – Ontmoetingsavond belijdeniscatechisanten
11 april – 14.30 uur: Ouderencontactgroep: paasviering
13 april – 11.00 uur: Stiltewandeling
16 april - 14.30 uur: Koffie met een glimlach
18 april - 10.00 uur: Bijbelkring
22 april - 10.30 uur: Paasontbijt op de Markt
23 april - 14.30 uur: Koffie met een glimlach
30 april - 14.30 uur: Koffie met een glimlach
01 mei - 17.00 uur: Deadline aanleveren berichten kerkblad
02 mei - 14.30 uur: Ouderencontactgroep
06 mei - 20.00 uur: Doopzitting

Contactpersonen

Kindernevendienst

Groep 1 & 2: Andrea Kerssen, tel. 507209
Groep 3 & 4: Janneke Boerrigter, tel. 580122
Groep 5 & 6: Erwin Borgmeier, tel 510636
Groep 7 & 8: Mattanja van der Pol, tel. 600025

Kerkenraad

Kringenwerk: vacature, e-mail: communicatie@oostpoort.net
Jeugd en jongerenwerk: Arjan van de Watering, tel. 0622373449; e-mail: jeugdwerk@oostpoort.net;
Alpha-cursus: Robert Bakker, tel. 535024, e-mail: rrn.bakker@outlook.com