

Kerknieuws 2019-02

Bij de diensten

Op 1 februari zal het Bijbeluur in de Irishof verzorgd worden door de heer Henk de Boer. Het is fijn dat hij deze dienst van mij wilde overnemen. Op zondag 3 februari verwelkomen we mevr. ds. G. J. Stougie uit Berkel en Rodenrijs als voorgangster in de beide morgendiensten. 's Middags om 15 uur wordt in de St. Janskerk de dienst gehouden waarin ds. Ineke Uijtdewilligen-Koenders afscheid neemt als Protestants geestelijk verzorger in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda vanwege emeritaat. We zijn dankbaar voor alles wat zij in de afgelopen jaren mocht betekenen voor mensen die waren opgenomen in het ziekenhuis en wensen haar samen met haar man Ad Gods zegen voor de toekomst. Op zondag 10 februari is er een themazondag, zie hieronder. Op 17 februari vervolgen we de serie uit de Bergrede en staan we stil bij Matteüs 7: 6 – 11. Muziekgroep ProDeo verzorgt de muzikale begeleiding in de dienst van 9 uur en in beide diensten zal Rosalie Prinsen ons iets vertellen over haar reis naar Israël. We wensen elkaar gezegende erediensden in de kracht van de Heilige Geest waar wij om bidden met woorden van A. F. Troost:

Adem van Boven, gul en goed,
vervul ons hart, ons vlees en bloed,
o bron die onze vreugde voedt,
kom Geest van God!

Vrede op vleugels, vogel Gods,
red ons uit golven, groot en trots,
en draag ons naar uw hoge rots, -
kom Geest van God!

Louter ons leven, heilig vuur,
wijs ons de weg van uur tot uur,
o wolk van licht, o vlam zo puur, -
kom Geest van God!

Waaï in ons, zachte zuidenwind,
en fluister stil: Jij bent Gods kind;
er is er Eén die jou bemint!
Kom Geest van God!

Themazondag met Joke Verweerd

Schrijfster Joke Verweerd is op zondag 10 februari te gast in de Oostpoort. Joke is schrijfster van romans, verhalen en gedichten. Haar boek *Troostpleister* gaat over verdriet, verlies en veerkracht. Joke Verweerd verloor begin 2017 haar echtgenoot na een kort ziekbed, na een lang huwelijk. In *Troostpleister* heeft zij woorden gevonden voor het loslaten van een geliefd mens en voor de rauwheid van rouw. Hoe leef je met elkaar toe naar het afscheid en zorg je ervoor dat gezegd is wat gezegd moet worden? Tijdens de diensten en in de workshop na de lunch zal Joke vertellen over troost bieden en troost ontvangen. Zoals gewoonlijk is het de bedoeling dat we allemaal iets meenemen voor de lunch. In de diensten lezen we Psalm 77 en muziekgroep Sonorous begeleidt de samenzang in de dienst van 11 uur. Van harte welkom!



Woord van dank

Namens Anneke de Wit, kinderen en kleinkinderen ontvingen wij het volgende bericht: "Graag wil ik u bedanken voor alle lieve woorden in de vorm van een kaart, telefoontje of bezoek tijdens de periode van ziekte van Wim. Wij waren er altijd erg blij mee. Ook na het overlijden van Wim waren er veel kaarten, lieve woorden en medeleven. Het heeft ons heel goed gedaan en graag willen wij u ook daarvoor bedanken."

Pastorale nieuwsbrief

Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar verboomj@kpnmail.nl

Tenslotte

Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom

Activiteiten

Bijbelkring

Op donderdagmorgen 14 februari komen we als leden van de Bijbelkring weer bij elkaar. We staan stil bij hoofdstuk 5 uit het boekje 'Waarheid in liefde'. Zoals gewoonlijk begint de kring om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom!

Follow Me en Follow Me Next

Op 4 en 5 februari staan we bij Follow Me stil bij het thema 'Apart gezet', en bij Follow Me Next is het thema: 'Terrorismedreiging'. Op 11 en 12 februari is het thema bij Follow Me: 'Geloven zonder de kerk?'. Bij Follow Me Next gaat het over 'Help, ik moet kiezen'. 18 en 19 februari richten we bij Follow Me de schijnwerpers op geloofstwijfel en bij Follow Me Next denken we na over belijdenis doen. Alle jongeren zijn weer van harte welkom om naar Follow Me/Follow Me Next te komen! Op maandagavond is de aanvang van Follow Me 19.15 uur. Op dinsdagen is de aanvangstijd 19.30 uur. Follow Me Next wordt alleen op dinsdagavonden gegeven. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met de coördinator Wim Drost w-drost@kpnplanet.nl

Bid4All: bidden voor en door iedereen

Op de onderstaande maandagavonden mogen we als gemeente bij onze hemelse Vader komen om gezamenlijk te bidden. We starten elke avond met een korte inleiding en gaan dan in groepjes bidden. Op 4 en 18 februari doen we voorbede, beide avonden voor een andere doelgroep. De laatste avond is gericht op het geven en ontvangen van persoonlijke voorbede. Allen van harte welkom!

4 februari: zending/evangelisatie

18 februari: zieken

4 maart: ministry gebed

Locatie: de Oostpoort, Jeugdhonk

Tijdstip: 19.30-20.15 uur

Berichten volgend kerkblad

Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 13 februari 2019 sturen naar communicatie@oostpoort.net

Agenda

04 februari – 19.30 uur: Bid4All: zending/evangelisatie

05 februari – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach

05 februari – 19.30 uur: Follow Me (Next)

07 februari – 14.30 uur: Ouderencontactgroep

12 februari – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach

12 februari – 19.30 uur: Follow Me (Next)

14 februari – 10.00 uur: Bijbelkring

18 februari – 19.30 uur: Bid4All: zieken

19 februari – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach

19 februari – 19.30 uur: Follow Me (Next)

21 februari – 14.30 uur: Ouderencontactgroep

24 februari – Taizé vesper

Contactpersonen

Kindernevendienst

Groep 1 & 2: Andrea Kerssen, tel. 507209

Groep 3 & 4: Janneke Boerrigter, tel. 580122

Groep 5 & 6: Erwin Borgmeier, tel 510636

Groep 7 & 8: Mattanja van der Pol, tel. 600025

Kerkenraad

Kringenwerk: vacature, e-mail: communicatie@oostpoort.net

Jeugd en jongerenwerk: Arjan van de Watering, tel. 0622373449; e-mail: jeugdwerk@oostpoort.net;

Alpha-cursus: Robert Bakker, tel. 535024, e-mail: rrn.bakker@outlook.com